

Ervaring Merefelt

Van Bart, Friso, Jasper, Mike

Als eerst moesten we even wachten in de hal. Daarna werden we gehaald. En gingen we naar de plek waar we onze jassen konden leggen. Daarna gingen we naar de ouderen. Wij waren als laatste groepje dat mocht gaan naar de ouderen. Er waren een paar mensen in de ruimte waar wij momenteel stonden. Er was een man, hij had een hersenbloeding gehad waardoor zijn halve lichaam verlamd was. Hij sprak erg moeilijk. Er was een vrouw die 90 is maar ze leek 70. Er was ook een vrouw die bijna niets kon. Ze kon alleen praten en zwak bewegen. De vrouw die 70 leek en in werkelijkheid 90 is moest met iemand mee. Toen kwam een man in een soort elektrische rolstoel. Hij was 96 jaar en sprak erg zacht en moeilijk. Maar hij vertelde wel een hele grappige mop, die ons allemaal aan het lachen maakte. Friso en Jasper mochten beginnen met voorlezen. Friso las de personages voor en een heel klein stukje uit de tekst. Jasper las de rest van de bladzijdes voor. Toen was de beurt aan Bart en Mike ze lazen uit het boek: "De kracht van de medaillons." Het was geschreven door Tom Willems. En een leuk feitje over het boek Tom Willems is de neef van Bart die dit boek samen met Mike voorlas. Bart schrijft zelf het tweede deel van het verhaal. Toen we hadden voorgelezen moesten we helaas terug naar de jassen opberg plek. Maar toen we weg wilden gaan, liet de meneer in de elektrische rolstoel ons zijn kamer zien. Maar toen we naar de jassen plek gingen kwamen we als eerste aan terwijl de juf zei dat we om 11:30 er moesten zijn en we waren er precies op tijd. Toen iedereen daar was, kregen we van de meneer een kleine attentie M&M'S. en toen liepen we terug naar school. Het was een leuke informatief uitstapje.

Bezoek Merefelt

Wij zijn met onze klas naar de merefelt geweest. We gingen te voet. Toen we daar waren gingen we eerst onze jas ophangen en toen bracht de meneer ons één voor één naar de oude mensen. Wij moesten ons voorstellen en de oudjes heten Wim, Truus, Toos, en de rest weten we niet meer. We gingen lekker kletsen over alles en nog wat. Over onze scholen, familie en waar we wonen. We kregen ranja , een koekje en een plak cake. Toen gingen we voorlezen uit onze boeken. Ze vonden het mooi. Daar hadden ze een spel dat kaarten bingo hetten. Dat gingen we doen, twee potjes zelfs! Het was super gezellig. We vonden het ook jammer dat we terug naar school moesten. ik hoop dat we nog een keer gaan.



😊 Dagje merefelt 😊

We gingen eerst naar een kamer waar we onze jassen neer gingen leggen. En daarna gingen we naar de oudere mensen. Bij de oudere mensen gingen we ons eerst even voorstellen. Daarna gingen we een spelletje doen. Dat spelletje was een soort bingó maar dan met kaarten. En mevrouw die bij de Merefelt werkte hield de kaarten een voor een omhoog en wie het eerst zijn of haar kaart vol had die had dan uiteindelijk gewonnen. Het eerste potje was het veerle die won en het tweede potje een van de bejaarde genaamd Truus. Daarna gingen we nog even cake eten en toen gingen we terug naar school.

😊Einde😊

😊 einde 😊

Merefelt

Doris, Anouk, Femke en Danae waren bij Merefelt. We waren bij de gesloten afdeling de gangen stonken een beetje maar toen we naar de lavendelafdeling en kregen ranja en een koekje. Een mevrouw pakte het koekje van Danae af. Dat was grappig 😊. We hebben veel spelletjes gespeeld Doris en Anouk gingen een puzzel maken, en Femke en Danae gingen met de bal rollen en een meneer gooide een bal tegen de hoofd van een mevrouw. Dat was zielig 😞, er was een meneer die pakte het boek af en probeerde te lezen, het was hem wel gelukt hij was echt grappig. Hij kreeg tranen in zijn ogen hoe goed wij konden lezen zij hij. Daarna gingen we met de bal overrollen. En een vrouw ging een liedje zingen als zij de bal kreeg. En aan de andere tafel lachte een vrouw steeds om zijn eigen grappen 😊. Ze gaf ook de hele tijd schouderklopjes. En bij de andere tafel gaven ze high-five. Het was super leuk. Wij zouden zelf nog een keertje gaan.

Merefelt

We (Eefje, Levi, Abel, Glenn en Tijn) gingen naar Merefelt. We gingen naar de ouderen en het was heel gezellig. We hebben spelletjes gespeeld en gepraat. Een vrouw was bijna doof, een vrouw kon niet praten. Het was nog steeds heel leuk om met de vrouwen die niet konden praten te praten. Iedereen zat in een rolstoel behalve de vrouw die doof was. Een mevrouw wilde heel erg graag dat Levi en Eefje we terug kwamen, dat doen we ook! Sommige mensen kunnen ook goed pingpongen, wij hebben dat niet gedaan maar wij vinden het heel knap dat sommige ouderen dat nog kunnen !

Een man zat de hele tijd te huilen omdat zijn huid op zijn hand helemaal open was. , dat vonden wij heel zielig

We wilde een spelletje doen met de doven vrouw alleen ze verstond ons niet! en de vrouw die niet kon praten lachten steeds bij het verhaal, omdat zij al heel lang geen kinderen voor haar geleest hebben en dat was !

Abel deed met een man een kruiswoord puzzel en dat deden ze drie kwartier. Abel was er niet goed in.

In opsomming, onze tijd bij Merefelt was heel leuk en gezellig. Het was ook heel leerzaam, want wij leerden hoe ouden mensen leven.



Merefelt

We gingen naar Merefelt en we kwamen aan, we gingen naar de ouderen en het was heel gezellig . we hebben spelletjes gespeeld en gepraat. en vrouw was bijna doof, twee vrouwen konden niet praten , en twee mannen zaten in een rolstoel, (iedereen zat in een rolstoel behalve de doven vrouw ☹️) Een mevrouw wilde heel erg graag dat we terug kwamen, dat doen we ook! Sommige mensen kunnen ook goed pingpongen, wij hebben dat niet gedaan maar wij vinden het heel knap dat sommige ouderen dat nog kunnen ! <3

Een man zat de hele tijd te huilen ☹️ , dat vonden wij heel zielig

We wilde een spelletje doen met de dove vrouw alleen ze verstond ons niet en dat was heel grappig !! en de vrouw die niet kon praten lachten steeds bij het verhaal en dat was heel schattig!😊

En een jongen van onze klas bij ons groepje die deed met een man een kruis woord puzzel en dat deden ze de hele tijd (die drie kwartier)

Merefelt

We gingen lopend naar Merefelt (verzorgingstehuis). Maret ging met ons mee. Als eerste gingen we onze jassen ophangen. Toen gingen we meteen naar de bejaarden. Wij waren met bejaarden die deden pingpongen. We namen het als eerst op tegen een mevrouw die het heel goed kon. Daarna tegen een mevrouw die in een rolstoel zat, maar ze kon het wel goed. Het grappige was dat ze zij dat ze het niet goed kon. We ook een keer tegen een meneer die ook in een rolstoel zat. We moesten de bal voor hem aangooien en dan kon hij hem slaan. Hij kon heel goed in de hoekjes spelen en smashen. Tussen door konden wij even spelen. Er waren twee buizen waar je de pingpongballetjes mee kon oprapen. Een bejaarde kwam op het idee om buizen met touw te maken omdat het anders pijn deed aan zijn rug. Erg leuk. De pingpongtafel stond op de tweede verdieping. De bal is er geen een keer van afgevallen. Toen wij aan het pingpongen waren zat Maret met de ouderen koffie te drinken. Toen we klaar waren gingen Finn en Noah de twee ouderen in de rolstoel weg brengen. Tristan en Vince gingen met de anderen door pingpongen, tot dat Finn en Noah terug kwamen. Toen ze terug kwamen gingen we weer naar school.

**Gemaakt door Vince, Noah, Tristan en
Finn.**